

## Ek Landelijke Ruiters Laintal Oostenrijk, van 17 t/m 21 juli 2013

Zondag 14 juli:

De selectie voor de EK groep ging dit jaar nog al anders dan voorgaande "afleveringen". De KNHS heeft bepaald dat het budget voor het EK Landelijke Ruiters danig naar beneden moest, en het gevolg daarvan is dat de selectieprocedure zwaar is ingekort:

Na de observatiewedstrijden in Maarsbergen (eind mei) en Renswoude (begin juni), is er een groep van 8 ruiters en amazones geselecteerd, die aan de selectie-eisen voldoen. Ook moesten ze bereid zijn de kosten van deelname, vervoer en verblijf allemaal zelf te dragen. Bij eerdere edities nam de KNHS nog het leeuwendeel van deze kosten op zich.

De deelnemers zijn (in willekeurige volgorde):

Marcelle de Kam, Judith Ansems-Janssen, Jordy Wilken, Remco Bouwens, Larissa Hartkamp, Richard Kapteyn, Vera Grevelink en Nienke van Roekel. Ben Horsmans is de teamveterinair en Gert Naber is de chef de mission, Fried is de coach van de groep.

Op zondag zijn Max en Ria Tuytelaars op de afgesproken tijd bij ons in Horst. Echter, wij zijn zoals gewoonlijk nog niet helemaal gepakt en gezakt. Om 14.15 uur vertrekken we toch richting Oostenrijk, uitgezwaaid door Niels en Lieke en haar vriend Roy. Max en Ria rijden in de camper achter ons aan, en de reis verloopt voorspoedig. We hebben van te voren afgesproken om de heenreis in 2 dagen te doen, met een tussenstop ergens in Duitsland. We arriveren om 22.45 uur in het Max Motel :



hoe is het mogelijk dat we het gevonden hebben!?!

Lekker geslapen en een goed ontbijt maken ons weer topfit voor de verdere reis van nog ongeveer 400 km. Na wat zoeken naar het eindpunt, komen we toch om 15.00 uur aan op het wedstrijdterrein.

De eerste Nederlandse paarden zijn al gearriveerd, en er is al een gedeelte van de camping ingericht. Wij sluiten aan bij de groep, en iedereen gaat aan de slag met tentstokken/tenten/vlaggen/stroom/lichtjes etc.



Ben en Fried hangen samen het bord op, Jara de groom van Marcella heeft zo haar bedenkingen, en Sjef van Roovert komt zelfs even kijken.

De laatste paarden arriveren kort voor 19.00 uur, dan zijn de Nederlandse stallen allemaal bezet.

Om 20.30 uur moeten de paarden voor Ben opdraven, even kijken of ze de lange reis allemaal goed hebben doorstaan. Hierna briefing met de deelnemers in de voortent, en de door de ruiters georganiseerde gesponsorde spullen zoals dekjes, plastrons, jassen, petten, helmcovers, bloezen, t-shirts, polo's etc worden verdeeld:



De verdeling van de spullen, met de limburgse vlaai op de voorgrond.



Mooie dekjes!



De traditionele ingang van onze camping! Auteursrecht/copyright Fried van Stiphout.

Hierna dagafsluiting, de lange reis zit er op, en de meesten willen nog wat slaap inhalen.

Graag tot morgen, gr Lia

Dag 3, dinsdag 16 juli 2013.

Vandaag is de dag voordat de wedstrijd officieel gaat beginnen. Vanmorgen heeft iedereen voor zichzelf gereden, tussen 10 en 12 uur. De meesten reden in de zandbaan, een enkeling op het grasveld dichtbij het hoofdterrein van de wedstrijd. De zandbaan was heel droog en stoffig, het is vandaag tussen de 28 en 30 graden.



de zandbaan tussen de hal van de houtfabriek (aan de rechterkant), en de nieuwe rijhal (links) die als feestruimte is ingericht.

Na de middag kan iedereen ontspannen een beetje vakantie vieren, en wat lezen of fietsen. Om 16.00 uur is er de groepstraining om nog een keer het 6tal bij elkaar te hebben. Op het bord voor aan onze tent staat vermeld hoe laat

en in welke uitrusting de paarden en ruiters worden verwacht. De vermelding van de uitrusting wordt verzorgd door de amazones, de hele groep in dezelfde kleren ziet er ook wel heel erg leuk uit.

Na de oefensessie laat Ben ze nog een keer opdraven, en alles ziet er prima uit.

Vanavond is de eerste briefing van de officials. Ben, Gert en Fried moeten om 19.00 uur in de tent zijn om de officiële opening en het welkoms gebeuren van de organisatie bij te wonen.

Verder is er weinig te melden van deze dag, het is warm, en heel gezellig in de tent op het middenterrein, de Zwitsers en de Tsjechen zijn vandaag ook aangekomen, en de camping breidt zich steeds verder uit.

Morgenvroeg staat een uitstapje gepland door de organisatie. Iedereen kan hieraan deelnemen, en de "aanhang" zal hier dan ook wel gebruik van maken. De deelnemers kunnen morgenvroeg met het 6tal oefenen in de hoofdtring, de indeling van de deelnemende landen zal op de bijeenkomst van de officials bekendgemaakt worden. Afhankelijk van de toegekende tijd zullen de deelnemers wel of geen gebruik kunnen maken van het uitstapje. Ze moeten ook weer op tijd terug zijn om de paarden voor te bereiden op de 1<sup>e</sup> veterinaire keuring die morgenmiddag zal zijn.

De paarden staan er goed voor, nu de neuzen in de afdelingsdressuur allemaal de goede kant op houden, dan kan het donderdag echt beginnen met de afdelings-dressuurdag!

Hier een overzichtsfoto van de omgeving, het is hier prachtig!



Een aantal foto's achter elkaar van het hele dal, begonnen op de hoek van de camping bij de vrachtwagen van Richard, en ook de laatste foto is weer de auto van Richard.

Tot morgen gr Lia

Dag 4, woensdag 17 juli, 16.30 uur.

Gisterenavond was de laatste avond zonder "verplichtingen", en zijn we gaan eten in een restaurant hier in de buurt. Zoals gebruikelijk in Oostenrijk was het eten goed, de bediening snel en de locatie (restaurant Schwarzen Adler) rustiek met veel hout, en 300 jaar historie. Nadat we terugwaren in het kamp hebben we nog gezellig wat gedronken met iedereen die er nog zat, met dikke truien en jassen. Wat een temperatuurverschil tussen de dag en avond. Fijn dat het afkoelt, in de caravan is het anders niet te harden. Alle ramen open, dan gaat het prima.

Vanmorgen was het uitstapje naar het Avonturenpark voor de medecampinggasten. Het was een hele leuke ervaring met veel dieren, een speeltuin en een leuke kabelbaan om daarna naar beneden te kunnen rodelen of met een soort van step, met veel handremmen. Iedereen vond het een geslaagde morgen.



Voor de training nog foto's maken van de gesponsorde kleding:

Voor de ruiters dus geen uitstapje, ze hebben vanmorgen om 10.30 uur de laatste loodjes gehad voor wat betreft de voorbereidingen voor de 6tal proef. Het ging naar wens, gisteravond hebben ze samen nog naar foto's gekeken die Ben had gemaakt van de training van dinsdag, en daar konden ze met eigen ogen zien wat er goed en fout was gegaan. Dit geeft goede hoop voor morgen.



de training op de grasbaan, op deze foto niet goed te zien, maar het was stoffig...!!

Om 12.00 ging de cross open voor verkenning, en de groep ruiters met Fried en Ben ging om 12.30 uur in oranje polo de cross in:



de eerste verkenning van de cross met alleen de ruiters en amazones.

Gert ging naar de loting voor de startvolgorde van de keuring die gepland staat om 14.45 uur.



Nederland lootte daar nummer 1, dus ze waren meteen aan de beurt, en ze hoeven op niemand te wachten. Alle paarden zijn goed doorgekomen, en de echte wedstrijd kan nu gaan beginnen.

de Nederlandse "staf", Ben, Fried en Gert in tenue voor de keuring.

Na afloop van de keuring gingen de meeste ruiters met enkele grooms naar het zwembad, goed voor de teambuilding en het koelt lekker af.... Vanavond is de officiële opening, vanaf 19.00 uur worden we verwacht in de manege die helemaal is ingericht als feesttent. Elke land krijgt dan zijn eigen presentatie, de vlag en het vaandel gaan mee.

Dag 5, donderdag 18 juli.

Gisterenavond (woensdag dus...) was de officiële opening, die met een beetje vertraging begon. De muziekvereniging was niet op tijd..... Elk land werd daarbij voorgesteld en de vlag werd gehesen.



de vlag wordt gehesen



alle deelnemende landen

Voor Nederland werd het vaandel gedragen door Richard Kapteyn, en de vlag door Remco Bouwens. Na het officiële gedeelte volgde in de grote tent een avond met uitvoeringen van volksdansgroepen en meer Oostenrijkse tradities. De Nederlandse teamleden en aanhang onder leiding van Fried en Egbert van Roekel deden al snel mee met het hele gebeuren, en het werd een gezellige boel.



De nieuwe hal ingericht als "feestzaal/kantine".



De Nederlandse tafels.

Vandaag is de dag van de afdelingsdressuur. Na de keuring van gisteren was de loting voor de startvolgorde voor de verdere wedstrijd. Nederland heeft plaats 2 geloot, dat wil zeggen dat de groep als 2<sup>e</sup> moet starten vandaag, en dat de individuele dressuur en de cross ook steeds als 2<sup>e</sup> van de EK groep moeten "opdraven". Als ze in de einduitslag ook op de 2<sup>e</sup> plaats zouden kunnen eindigen.....

De Hongaren bijten het spits af, met een redelijke proef. Daarna Nederland, en met een paar spanningsfoutjes rijden ze toch nog een mooie proef. De foutjes worden wel aangerekend, en uiteindelijk eindigen ze op een 5<sup>e</sup> plaats van de 9 deelnemende landen. Duitsland steekt met kop en schouders boven de rest uit, België en Engeland volgen op een afstandje. In verhouding tot de trainingstijd die ze hebben gekregen in de voorbereidingen, hebben ze het prima gedaan.



Het opstellen voor de jury



De voorbereiding voor de volgende oefening.

Na de middag is er al individuele dressuur, en Vera (1<sup>e</sup> teamruiter) en Richard (2<sup>e</sup>) en Judith als 3<sup>e</sup> ruiter voor het land doen hun best, maar ze krijgen geen topscore. Na deze dag staan we als land op de 7<sup>e</sup> plaats.

Op de camping wordt er nog nagekletst, en in de loop van de avond gaan Egbert van Roekel en Bert (van Annemone, weet even zijn achternaam niet) chinees halen. Er is nog een groep ruiters die nog een keer de cross gaan lopen, en afgesproken wordt om daarna te eten. Na enkele telefoontjes waar ze toch blijven, zijn ze uiteindelijk na 1,5 uur weer terug. Egbert lepelt weer een van zijn sterke verhalen op waarom het toch zo lang heeft moeten duren, waarna we aan kunnen vallen. Heel lekker, zelfs Fried heeft goed gegeten en hij is niet zo van de chinees..... Bedankt voor de goede zorgen!



de centrale tent op onze camping waar iedereen kan kletsen, eten, een biertje drinken etc etc.

In de manege/kantine wordt nog een avond met muziek georganiseerd, en een aantal gaan nog een feestje bouwen. Morgen nog individuele dressuur....

Dag 6, vrijdag 19 juli.

Vandaag gaan de overige leden hun dressuurproef rijden. Nienke rijdt een hele mooie egale proef met een mooie stille aanleuning: 45,2 strafpunt! Top!! Jordy als individuele deelnemer rijdt een proef met lef, toch een paar foutjes: 54,8. Daarna is Remco aan de beurt, hij doet supergoed zijn best: 55,4. Hierna volgt Marcelle met een leuke proef met een iets wisselende aanleuning: 52,8. Hierna volgt Larissa met een hele mooie proef: 44,8!! Hierna staat Nederland weer op een 5<sup>e</sup> teamplaats, de Duitsers hebben allemaal super gereden, en bouwen hun voorsprong nog verder uit. De Engelse dames hebben ook een topteam, en volgen de Duitse equipe op gepaste afstand.

RESULTS Team		TEAM		Individual Results		Total	
No.	Team	Starters	Points	Event Dressage	Event Cross	Event Eventing	Final
1	Germany	083 Lydia pro 136f 084 Lisa 085 Hammonds 086 Ponsioen 087 Ponsioen 088 Ponsioen 089 Ponsioen 090 Ponsioen 091 Ponsioen	53,09 (01)	53,09	4,00	53,09	158,90 (01) 211,99
2	Great Britain	092 Ponsioen 093 Ponsioen 094 Ponsioen 095 Ponsioen 096 Ponsioen 097 Ponsioen 098 Ponsioen 099 Ponsioen 100 Ponsioen	59,21 (03)	59,21	0,80	59,21	196,80 (02) 256,01
3	Belgium	101 Ponsioen 102 Ponsioen 103 Ponsioen 104 Ponsioen 105 Ponsioen 106 Ponsioen 107 Ponsioen 108 Ponsioen 109 Ponsioen 110 Ponsioen	57,24 (02)	57,24	1,00	57,24	220,30 (04) 277,54
4	Switzerland	111 Ponsioen 112 Ponsioen 113 Ponsioen 114 Ponsioen 115 Ponsioen 116 Ponsioen 117 Ponsioen 118 Ponsioen 119 Ponsioen 120 Ponsioen	70,66 (04)	70,66	0,00	70,66	216,80 (03) 287,46
5	Netherlands	121 Ponsioen 122 Ponsioen 123 Ponsioen 124 Ponsioen 125 Ponsioen 126 Ponsioen 127 Ponsioen 128 Ponsioen 129 Ponsioen 130 Ponsioen	72,24 (05)	72,24	0,00	72,24	241,40 (05) 313,64
6	Austria	131 Ponsioen 132 Ponsioen 133 Ponsioen 134 Ponsioen 135 Ponsioen 136 Ponsioen 137 Ponsioen 138 Ponsioen 139 Ponsioen 140 Ponsioen	74,61 (07)	74,61	0,00	74,61	241,40 (05) 316,01

de uitslag na de individuele dressuur.

Na de middag gaan de deelnemers van de open wedstrijd nog de ring in: Judith (\* en \*\*) en ook Jody (\*). Alice Naber doet ook mee in de open wedstrijd met 2 paarden in de \*\*. Fried heeft na de middag zijn rustmoment halverwege de berg tegenover de camping: er hangt een oranje hoedje in de boom, en af en toe zien we een oranje shirt.... Degenen die hem nog niet goed kennen verbazen zich hierover, degenen die al vaker mee zijn geweest kijken hier niet meer van op. Hij landt op tijd weer in de camping, was toch steiler dan hij dacht en moest terug lopen met de fiets.....

Om 18.45 uur is er een briefing voor de chefs, en aansluitend komt de Nederlandse groep bij elkaar in de "Friedtent", zoals onze voortent is omgedoopt. Gert, Fried en Ben brengen de ruiters op de hoogte van aanpassingen

en voorwaarden die door de organisatie bekend zijn gemaakt op de briefing. Aansluitend heeft Ben met de grooms een update over het voorbereiden en naverzorgen van de paarden voor en na de cross, de Friedtent puilt uit...

Deze avond is de avond van de teamvoorstellingen. De Engelse dames hebben al de hele week geoefend op hun dansje, de Nederlanders moeten nog even overleggen hoe het ook al weer zou moeten gaan. Elk team heeft een soort voorstelling, de Engelsen stelen de show, en Nederland brengt de hele tent in beweging met de polonaise, nadat ze begonnen met een braaf liedje: Tulpen uit Amsterdam. Met de mannen in overall en klompen, en de dames op klompen met veel oranje attributen zijn ze prominent aanwezig. De Oostenrijkers organiseren een wedstrijd op 4-persoons-ski's. Elk land moet met 4 mensen in een afvalrace uitmaken wie de winnaar wordt. Veel hilariteit en typerend voor het EK Landelijke ruiters: ieder land met aanhang is aanwezig en doet fanatiek mee.

Aansluitend maakt een band nog muziek, en wordt er volop gedanst. Een geslaagde avond.

Morgen is de cross, en de EC\*\* is pas na de middag aan de beurt. De organisatie is al 2 dagen de "geländestrecke" aan het nat maken met grote watertonnen. De deelnemers hebben massaal geklaagd dat de bodem veel te hard en ongelijk is om te kunnen crossen. Met water wordt nu geprobeerd om de bodem beter te krijgen, en degenen die nog gelopen hebben vandaag vinden dat het ook duidelijk verbetert, gelukkig maar.

23.30 uur gr Lia.

Dag 7, zaterdag 20 juli. 20.30 uur

Vandaag de dag van de cross. Het is weer warm, de organisatie heeft er alles aan gedaan om de grond in de cross wat beter te maken door al vanaf donderdag water rond te rijden. Er is nu niemand die niet zou kunnen starten omdat de bodem te hard is. Complimenten voor zoveel inzet van de vereniging van Laintal!

het bord aan onze tent met de starttijden van de cross.

In de cross gaat als 1<sup>e</sup> van start Vera met Udiana. Ze gaan voorspoedig tot aan de 1e waterhindernis, helaas iets te hard aangereden, een schuiver voor de 1<sup>e</sup> = weigering, en dan nog even de weg zoek naar het alternatief. Op het 2<sup>e</sup> water heeft ze een stop op de 2<sup>e</sup> hindernis, en met ook nog een heleboel tijdfouten omdat ze 61 sec te lang heeft gereden, komt ze door de finish.

Richard met Z.Ilia gaat foutloos door de cross, met maar 10 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Daarna komt Judith met Head for Heights, en zij heeft ook 60 seconden te lang nodig om aan de finish te komen, echter zonder hindernisfouten. Dan is Nienke aan de beurt, en zij rijdt een mooie cross met maar 6 seconden tijdsoverschrijding, super! Jordy en U Play Spirit rijden een cross met 1 weigering en 41 seconden over de tijd. Daarna komt Remco met zijn Wotan: als een speer door de cross zonder hindernisfouten, en binnen de tijd! Een superprestatie! Daarna komt Marcelle met Velly Telly door het parcours en zij rijden 31 seconden te lang. Geen hindernisfouten. Daarna is Larissa met Angel aan de beurt, en zij rijden samen 36 seconden te lang, ook zonder hindernisfouten. Iedereen is heel blij dat het in de cross goed gegaan is, alleen de tijdfouten zijn heel erg jammer. Maar de paarden zijn gezond, en dat is toch nog het belangrijkste.

Bert heeft op het dak van zijn vrachtwagen een tribune gemaakt om de cross goed te kunnen bekijken, de trap was een beetje improviseren:



de vrachtwagen van Richard staat pal naast het crossparcours, mooie tribune bovenop.

Al met al een goede dag voor het Nederlandse team, alle paarden zijn goed te pas na de cross, en met de keuring voor morgenvroeg in het achterhoofd, is dat een geruststellende gedachte.

De grooms en ruiters verzorgen de paarden allemaal goed, en de hele avond zien we paarden stappen aan de hand, en lekker grazen. De door de organisatie opgezette avond in de tent wordt niet door veel deelnemers bezocht, maar de plaatselijke bevolking maakt er een groot feest van met een orkest. Er wordt veel gedanst door jong en oud.

Dag 8, zondag 21 juli.

Vanmorgen om 9.15 uur is de veterinaire keuring. Ben was al om 7.00 uur op stal om de paarden nog na te kijken en te laten lopen, en hij is heel tevreden over hoe ze allemaal verzorgd zijn. Iedereen komt glansrijk door de keuring, en ze kunnen zich gaan opmaken voor het springparcours.

Na de cross staat ons team weer op de 5<sup>e</sup> plaats, en de optimisten onder ons ruiken al een medaille. Maar we houden er rekening mee dat de andere teams ook rijden voor wat ze waard zijn, en als we dan de 5<sup>e</sup> plek kunnen vasthouden, moeten we tevreden zijn.

Na het parcoursslopen gaan er toch wel stemmen op dat het een reëel parcours is, EK waardig. De startvolgorde is de omgekeerde uitslagvolgorde. Daardoor komt eerst Vera in het parcours, jammer genoeg 1 balk, maar weer een hele ervaring rijker. Daarna Jordy met 3 balken en een aantal tijdfouten, niet wat hij bedoeld had. Zijn paard was kijkerig, en niet voldoende voorwaarts, jammer. Daarna volgde Judith, en zij moest helaas na 2 weigeringen de rijbaan verlaten. Superjammer voor het team, en een teleurstelling voor Judith. Daarna Richard die met 1 balk niet helemaal tevreden was, de spanning zal wel een rol gespeeld hebben... Daarna Marcelle die met haar ene balk niet ontevreden was. Toen begon het spannend te worden: Larissa in de baan. 1 balk sprong ze naar beneden, helaas. Toen moest Remco: iedereen keek gespannen toe, en Remco deed wat iedereen eigenlijk een beetje verwachtte: een foutloos parcours! Super! Toen moest nog Nienke: op dat moment stond ze op een mooie 8<sup>e</sup> plaats. Om die te houden was een foutloos parcours nodig. En dat deed ze!! Wat een zenuwencontrole, een hele mooie ronde met zoveel druk erop! De ruiters en amazones die na haar kwamen hadden meer last van de zenuwen, en ze steeg naar een prachtige 6<sup>e</sup> plaats in de einduitslag. Het team bleef toch op de 5<sup>e</sup> plaats staan, de concurrentie had niet stilgezeten, hoewel het nog wel spannend was vooral voor de Belgen, die toch wel een aantal springfouten meer maakten als in de eerdere EK edities. Gelukkig bleven ze toch nog op een 3<sup>e</sup> plaats staan, net voor Zwitserland. De Duitsers wonnen met overmacht de gouden team en de eerste twee individuele medailles, de Engelsen bleven op de zilveren medaille staan, met ook nog een bronzen individuele plak.

Aansluiten de parade met de prijsuitreiking en huldiging van de kampioenen. Jammer dat er voor de volgprijzen (na de bronzen medaille houdt het op) geen strik of een lintje meer af kan. Ze hebben toch gestreden voor wat ze waard zijn, en een 6<sup>e</sup> plek voor Nienke en een 11<sup>e</sup> plaats voor Remco is een prachtig resultaat. Met of zonder prijs....





Wachten op de prijsuitreiking



Op het hoofdterrein tijdens de officiële huldiging.



De huldiging van de kampioenen Duitsland, de 2e plaats voor Engeland en de Belgen met de bronzen medaille:

Terug in het kamp gaat iedereen de laatste spullen opruimen, en alles wordt ingeladen. Een hartelijk afscheid van iedereen, het was een super week! Veel leuke mensen die allemaal samen toch maar het team moesten maken, is heel goed gelukt. Ook de reserves blijven dan bij het team horen, en dat is natuurlijk wel een compliment aan de hele groep.

Wij reizen samen met Max en Ria weer naar huis, vertrekken om 18.45 uur van het terrein en slapen dan onderweg in het Max Motel. We arriveren daar om 23.45 uur, en 's morgens na het ontbijt reizen we weer verder, om 17.15 uur zijn we weer in Hegelsom. Fried heeft zo ongeveer de hele weg naar huis geslapen, was even wakker om te eten en dan weer pitten.....

Wij willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen om dit EK zo te doen slagen! Iedereen heeft met een positieve instelling de wedstrijd gereden of meegeholpen, en daar zijn we als groep bijzonder trots op!

Graag tot over 2 jaar, dan zal het kampioenschap in ons eigen land verreden worden: De organisatie van Outdoor Helvoirt heeft toegezegd dat ze willen organiseren. Dat wordt zeker een mooi kampioenschap, de laatste keer in Nederland was in Hoge Mierde in 1997, toen deed Fried zelf nog mee met Deister. Daaraan hebben we ook goede herinneringen, en dat zal zeker ook weer gaan gelden voor Helvoirt.

Tot dan!

Groeten, Lia